

Roderikflits

12 oktober
Schooljaar 2018-2019



Agenda

13 oktober	Scholencross 14.30 uur
18 en 19 oktober	Heleen afwezig ivm tweedaagse
19 oktober	Podium groep 5
22 oktober – 26 oktober	Herfstvakantie
25 oktober	Voetbaltoernooi
29 oktober	Luizenpluizen
5-8 november	Oudergesprekken
29 okt en 8 nov	GGD groep 7 op school
12 november	Start schoolfruit

WIST JE DAT.....

....komende zaterdag veel Roderikers meelopen met de Scholencross
....het om 14.30 uur begint
....we hopen op veel toeschouwers
....meester Stefan het podium voor zijn afscheid heel mooi vond
....we nu echt afscheid hebben genomen van meester Stefan en juf Bea

JUF MARIANNE

Afgelopen week is juf Jellien voor het laatst in groep 7 geweest. Maandag begint juf Marianne namelijk in die groep. Afgelopen week heeft ze na 17 jaar afscheid genomen van de Zevensprong. We hopen dat ze een hele leuke tijd op de Roderik tegemoet gaat.

KINDERPERS

Nathan heeft een interview gehouden met Myrthe, de moeder van Thomas, Lucas en

Sarah. Myrthe zit in de sportcommissie van de school.

"Ik ben Myrthe en ik zit in de sportcommissie, samen met 4 andere ouders. Wij organiseren de sportactiviteiten, bijvoorbeeld de schoolvoetbal, de korfbal en ook de scholencross op zaterdag 13 oktober.

Op 25 oktober is de scholenvoetbal en dan doen wij met 3 teams mee.

We krijgen informatie binnen wanneer een toernooi is. We doen dan promotie door zoveel mogelijk leerlingen enthousiast te maken om mee te doen. En dan zijn wij natuurlijk aanwezig om ze aan te moedigen. We leggen ook de shirtjes klaar.

Ik vind sporten belangrijk omdat het leuk is om mee te doen en omdat het heel gezond is"

KINDERPERS

Reza en Salma hebben meester Stefan geïnterviewd:

*Op welke school zit je nu ?

De Anne de Vries school in Epe.

*Hoe lang heb je op de Roderik gezeten?
7 jaar.

*Wat ga je het meest missen aan de Roderik?
De leerkrachten en natuurlijk de kinderen.

Ook heeft Reza een verslag gemaakt over het afscheid van afgelopen woensdag:

10 oktober was het afscheid feest van meester Stefan.

Er waren hele leuke podium voorstellingen voor meester Stefan door alle groepen voorbereid.

Groep 1/2a waren als eerste begonnen met een mooie vrienden slinger. Daarna ging groep 4 met het lied Voor altijd jong.

Toen ging groep 3 met het lied Who let the dogs out. En groep 8 had een Pokémon quiz op een tv scherm, waarbij meester Stefan moest raden.

Groep 5 had ook een lied dat was Aramsamsam.

Groep 7 deed het lied Leef van Andre Hazes.

Groep 6 deed een parodie op We will rock you .

En als laatste ging groep 1/2b met het lied een hele nieuwe school. En als afsluiting het lied Chi chi wa wa, waarbij meester Stefan ook gezellig mee deed. HIJ VOND HET SUPER LEUK.

En hij heeft samen met juf Bea cadeautjes voor de hele school gekocht, zoals nieuwe basketbal en voetballen.

SAMEN

Samen bereik je vaak meer dan alleen. Om goed samen te kunnen werken ontwikkelen we onze sociale vaardigheden. We gebruiken onze talenten om van elkaar te leren. We hebben zorg en respect voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Ouders, leerkrachten en kinderen werken samen om het beste uit ieder kind te halen!

LESSEN LEREN LEVEN

Beste ouders,

Na een lange zomer worden de dagen nu snel korter. De klok gaat een uur terug, en de schappen van de winkels liggen weer vol met kaarsen om te branden. In deze donkere maanden worden er veel lichtfeesten gevierd. Ook in de lessen 'Leren leven' gaat het de komende weken over Licht.

We onderzoeken met de kinderen in de komende weken de *symbolische* betekenis van licht. Licht is in veel religies een heel belangrijk symbool: voor bijvoorbeeld hoop, leven, liefde, vrede en kracht. In de donkere tijd van het jaar zijn er veel feesten waarin licht de hoofdrol speelt. De kinderen kunnen in de lessen de betekenis van de symboliek in verschillende lichtfeesten ontdekken. Als kinderen zo zelf

ontdekken wat licht voor hen betekent, kunnen ze ook ontdekken hoe licht een rol speelt in 'vreemde' én vertrouwde feesten en rituelen rond licht in deze tijd van het jaar.



De vakleerkrachten van GVO/HVO/IGO laten de leerlingen kennismaken met hele verschillende verhalen en feesten rond licht. Maar ze mogen vooral ontdekken komen dat licht als symbool in alle levensbeschouwingen belangrijk is.

Zo geven we ook aandacht aan een belangrijk lichtfeest in onze samenleving: Kerstmis. Het feest wortelt in het christendom, maar de symboliek ervan wordt veel breder ervaren. We vertellen dit verhaal niet met één boodschap of uitleg, maar nodigen de kinderen uit om zélf te ontdekken wat dat verhaal en de symboliek hen te zeggen heeft. De kinderen gaan verkennen hoe zij een 'licht kunnen zijn' voor een ander. Wie zijn voor hen lichtpuntjes? Wat kunnen zij doen voor anderen die wel een beetje extra licht kunnen gebruiken? Daar passen ook het feest en de tradities rond Sint Maarten bij.

We hopen op inspirerende lessen!

