

Vrijdag 8 september 2017
nieuwsbrief

Beste ouders, verzorgers,
Het bedrijf dat ons logo gemaakt heeft, heeft het format voor de nieuwsbrief niet klaar. Vandaar dat het nieuws deze week op deze manier komt. We hopen volgende week de nieuwe nieuwsbrief te kunnen versturen!

13 september	Kindermiddag Pieperfestival
15 september	Rommelmarkt/Feest CONTINUROOSTER
20-21-22 september	Schoolkamp
Week van 25 september	Week van de pauzehap
26 september	Informatieavond groep 1 t/m 8
28 september	Bijeenkomst klassenouders
29 september	Podium groep 1/2 B
2 oktober	OR/MR vergadering

Kalender

De kalender met daarop alle informatie en activiteiten is vandaag helaas nog niet klaar. U bent gewend de kalender de eerste week te krijgen, maar het wordt nu een week later. De reden is dezelfde als die voor het ontbreken van de officiële nieuwsbrief. We hopen op uw begrip hiervoor.

Rommelmarkt

U hebt als het goed is de brief met informatie over de rommelmarkt/schoolfeest van aanstaande vrijdag ontvangen. Hierin staat veel informatie maar ook een paar vragen. De brief wordt als bijlage nogmaals meegestuurd.

Kleine aanvulling: op de rommelmarkt moet met klein geld betaald worden, het eten en drinken gaat via knipkaarten die op een centraal punt verkocht worden.

Sponsors gezocht

We zijn nog op zoek naar bedrijven die onze school willen sponsoren tijdens het schoolfeest. Voor informatie graag mailen naar h.wijnhoud@aves.nl

Gevonden voorwerpen

Op het podium in de Ridderzaal liggen nog gevonden voorwerpen van vorig schooljaar. Wilt u deze week nog even kijken of er iets van uw kind bij ligt?

Lezen

Volgende week mogen de kinderen weer boeken lenen in onze schoolbibliotheek. Lezen en voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind, vandaar dat onze leerlingen boeken lenen in de schoolbibliotheek.

Als u de biebtas nog thuis heeft liggen, wilt u deze komende week meegeven? De kinderen lenen op de volgende dagen de boeken:

Dag	Tijd	Groep
Maandag	11.30-12.00	8
	13.00-14.00	3 en 6
Dinsdag	8.30-9.30	1/2a en 1/2b
Woensdag	8.30-9.00	7
	10.30-11.00	4
Donderdag	13.00-13.30	5

Met vriendelijke groet,
Hilde Triou
leerkracht groep 3, leescoördinator

Bezoek Kinderboerderij

Woensdag 16 september willen we met groep 1 /2 naar het Emmelerbos in Emmeloord.

We vertrekken om 10:15 en zullen om 12:15 weer terug op school zijn.

We zoeken ouders die als begeleider mee willen en kunnen rijden. Op de deur hangt een lijst.

Bij slecht weer gaat het **niet** door en zullen we het uitje verplaatsen

Gymspullen

Willen alle leerlingen weer zorgen voor gymspullen?

Groep 8-nieuws

Groep 8 is nog maar net begonnen met het jaar, maar we zijn al aan het plannen voor de rest van het jaar!

Alle groep 8 kinderen hebben een agenda gekregen, waarin ze belangrijke data hebben genoteerd.

Zo weten de kinderen nu al wanneer het schoolkamp is, wanneer we naar Amsterdam gaan, wanneer we de open dagen gaan bezoeken en wanneer de musical is.

Ook hebben de kinderen al hun eerste huiswerk meegekregen! Gelukkig is het niet zo veel, dus heeft iedereen het alweer af en mee naar school genomen.

Laten we hopen dat het de rest van het jaar net zo goed gaat als nu!

Lessen Leren Leven

Deze week zijn de lessen Leren Leven weer begonnen. Bij deze de nieuwsbrief vanuit de vakdocenten:

Als ik jou was

zag ik mijzelf

met andere ogen.

Beste Ouders,

Aan het begin van het schooljaar gaan onze lessen Leren Leven heel toepasselijk over het onderwerp IK. Toepasselijk omdat we op school weer in de beweging worden gezet van ontwikkelen, groeien in de groep en stoeien met dat wat een uitdaging is voor jou, als

individu, Ik.

“Dag pap”, Ik ga naar school! En wat neem ik mee? Mijn schooltas met fruit en drinken erin. Mijn voetbalplaatje, mijn vrienden moeten die zien. En die hele mooie schelp die ik gevonden heb deze vakantie

In dit kleine verhaaltje zit al veel informatie verborgen over Ik. En tegelijk ontbreekt er ook nog heel veel informatie. Maakt het mij nieuwsgierig....

Ik kan blijkbaar zelfstandig naar school en lijkt daar ook geen moeite mee te hebben. Ik heeft vrienden en Ik is op vakantie geweest. Ik heeft een vader. Ik houd van voetbal.

En dan komen meteen ook de vragen:

Waar is Ik op vakantie geweest deze zomer? Heeft Ik misschien ook een naam? De naam van Ik zou ons heel veel informatie kunnen geven. Is Ik de oudste thuis? Heeft Ik broertjes of zusjes? Zijn er zaken waar Ik zich zorgen over maakt, bv hoe zijn nieuwe klas zal zijn? Gaat Ik graag naar school? Heeft ik veel vrienden of is hij vaak alleen? Durft Ik te vertellen op school, zijn/haar stem te laten horen? Of zou zij/hij het graag willen maar lukt dit niet altijd. Is Ik een jongen of een meisje?

Hoe denkt Ik over zichzelf?

U begrijpt het misschien al wel, Ik roept heel veel vragen op. Bestaansvragen, verwonderingsvragen en morele vragen.

Als ouders geef je je pasgeboren kindje een mooie naam. Met zorg uitgekozen en van betekenis. Je naam kan vertellen bij welke familie je hoort, in welke cultuur of traditie je geboren bent. Of je ouders geloven in God.

Maar soms geeft een kind aan dat die gekozen naam hem/haar niet past. Dat het Ik een andere naam nodig heeft. Wanneer Ik een andere naam kies, ben ik dan ook iemand anders? Hoe zou dat zijn? Dat roept de vraag op: Waar zit mijn Ik?

In mijn naam, in mijn kleding? In mijn cijfers op school ? In de vrienden die ik heb?

Ouders, familie, geloof, cultuur, school, mijn klas, vrienden....zijn allemaal voedend voor mijn ik. Maar... Wie ben Ik?

In de lessen Leren Leven horen de kinderen weer heel veel verhalen en volgen ze mooie lessen om samen te onderzoeken wat of wie dat is, Ik.

Met vriendelijke groet, de vakdocenten G/HVO en het team.